



Thies Wilke biografi 8. klasse

Mit liv med to forskellige sprog. Det er en spændende erfaring, fordi jeg er den første i min familie.

Biografi af Thies Wilke

ANETTE ELISABETH KRENZEN (AKRE)

Mit navn er Thies Wilke. Jeg er 13 år gammel og er født den 13 Mai 2002 i Flensborg. Jeg er vokset op i Harrislee og bor stadigvæk i Harrislee. Det ligger endnu tættere ved den danske grænse end Flensborg.

Om sommeren cykler jeg og min familie med vores cykler over grænsen bare for at spise en is.

Jeg er flyttet én gang. Jeg var 4 år gammel, da jeg flyttede fra Wiesenkamp til Holmberghof. Der er ca. 1,5 kilometers afstand fra begge steder.

Min familie består af 4 personer.

Min far, som hedder Michael. Han er 47 år gammel. Så er der min mor, som hedder Tanja. Hun er 43 år gammel. Og så har jeg endnu en lille bror, som hedder Joost. Han er 8 år gammel.



Børnehave

Med tre år begyndte jeg i børnehaven. Den hedder "Søndergade børnehave".

Jeg kunne virkelig godt klare det med det danske sprog. Vi skulle hele tiden snakke dansk. Naturligvis snakkede jeg også tysk med mine venner, men for det meste var det dansk.

Jeg havde det aldrig svært i børnehaven, fordi mine kusiner også var der. Så jeg havde aldrig den angst, at jeg var helt alene. Det er klart, at jeg havde nogle venner, men hvis jeg virkelig var ked af det eller der var noget galt, så gik jeg altid til dem. De var sådan sagt en erstatning for mine forældre i børnehaven.

Min børnehave var inddelt i forskellige værelser/grupper. Hvert værelse havde en egen farve. F.eks. var mit værelse rødt. Der var også et blåt og et gult. Så var der endnu sommerfuglene. Det var de ældste af alle i børnehaven og det var

dem, som næste år skulle komme i skole.

Børnehaven var omgivet af en meget udendørs legeplads. Vi havde også en lille skov. Det var det bedste, fordi vi altid spillede gemmeleg i skoven.

De bedste ting i børnehaven

Det bedste i børnehaven var fastelavn og udflugterne.

Når vi holdt fastelavnsfest, skulle vi blive udklædt. Så sang vi nogle bestemte sange og derefter spiste vi altid hotdog og fik noget sodavand. Da vi var færdig med det, skulle vi slå katten af tønden. Den, som slog tønden i stykker var kattekongen. Alle børn ville så gerne være kattekonge, men det var godt nok svært at slå den i stykker. Det mest irriterende var, at det tog så lang tid.

Jeg tror, at jeg næsten altid var udklædt som politibetjent eller som punker.

I min børnehavetid var vi på ret mange udflugter. Jeg kan ikke huske alle, men den sejeste var, da vi gik til en meget stor legeplads. Dengang elskede jeg legepladser. Den i min børnehave var også god, men den var ikke ny for mig. Jeg elskede at se nye ting. Så det var virkelig sejt, når vi gik til andre

legepladser og kunne lege der for resten af hele dagen.



Min første rejse uden mine forældre

Da jeg var 4 år gammel, rejste jeg sammen med min børnehave til Hjerpsted i Danmark. Det var min første lejrscole uden mine forældre. Da jeg sad i bussen og sagde farvel til mine forældre, følte jeg mig som en stor dreng, fordi jeg var helt uden mine forældre.

Der blev jeg bevist om, at jeg kunne begge sprog, fordi de i Hjerpsted slet ikke kunne forstå os, når vi snakkede tysk. Nogen gange var det også sjovt, fordi de prøvede at snakke tysk, men det kunne de slet ikke.

Det mest seje var, da vi skulle i senge og sove. Når jeg skulle i seng der hjemme, kom mine forældre altid og sagde god nat til mig, men der var ingen, der gjorde det i Hjerpsted. Jeg var jo uden mine forældre.

Da vi var lille, var der altid nogen som sagde "må jeg opstå". På tysk hedder det nemlig "darf ich aufstehen". På dansk er det "må jeg rejse mig".

Dem i Hjerpsted grinede altid, når vi sagde det, og først der lærte vi, at vi hele tiden sagde det forkert.



Min første skoledag

Min første skoledag var en meget sej dag. Min mor havde lavet en "Schultüte" til mig. Den var af "Die Wilden Kerle". Den var en af de sejeste af alle. Den var fuld med slik og nogle ting for skolen, f.eks. blyant, viskelæder osv. For det første har vi lavet et klassebillede og derefter så vi vores klasseværelse for første gang. Da vi fik at vide, hvor vi skulle sidde, følte jeg mig som en meget stor skoledreng.

Min gammel børnehave ligger lige ved siden af skolen, så det var ikke et nyt sted. Man kendte omgivelsen og man kendte skolen. I hvert frikvarter løb jeg altid til min børnehave og snakkede med mine lidt yngre venner ved hegnet.



Tyskland » Danmark

Jeg er ret ofte i Danmark.

Min familie og jeg har en egen campingvogn, og vi camper kun på en fast plads. Det hedder "Drejby Strand Camping". Jeg er allerede hele mit liv der. I påskeferien laver vi alt parat til sommerferien, og så er vi der nogen gange. Vi er der hele sommerferien. Det er virkelig sejt der, fordi jeg godt kan snakke med de danske campere, som er der. Jeg har virkelig en stor fordel, fordi ejeren er også dansker, så hvis der er et problem eller noget andet, kan vi godt forstå hinanden.



Ønske for fremtiden

Hvis jeg skulle ønske noget for fremtiden, ville det være at jeg bliver en dansk -og tysksproget ejendomsmægler. Jeg vil også have en doberman. Det er en vagthund. Den skal både holde vagt, men skal også være en familiehund. Og jeg vil tjene mange penge, så jeg kan køre i en fed bil og have et fedt hus.