

2016

Rasmus



[RASMUS NISSEN]

Mit liv er dansk og tysk, og da min mor holder på, at jeg er dansk og min far er tysk, er jeg en dejlig mellemting. Det betyder, at jeg kan udnytte de fordele der er i at være dansk og jeg kan udnytte de tyske fordele.

Mine første år

Jeg hedder Rasmus Nissen og er født den 04.06.2002 i Flensborg. Jeg har en mor, som er dansk og en far, der er tysk og en søster, der er sydslesviger.

De første to år boede jeg Am Ochsenmarkt (i Flensborg) i en lejlighed. Da jeg var 2 år gammel er jeg flyttet til Exe (i Flensborg). Et halv år senere blev min søster født, nu var jeg storebror til en sydslesvigsk pige.



Børnehaven

Jeg kom i børnehave den 1.5.2005 og startede i gruppen 'Sommerfugle', hvor alle medarbejderne snakkede dansk, men så snart vi snakkede alene, begyndte vi med at snakke tysk. Når jeg kom hjem snakkede vi også næsten kun tysk. Det eneste sted, hvor vi altid snakkede dansk var, når vi kom til mormor og morfar, fordi ikke kan tysk.



Min første uge uden forældre

Første gang jeg rigtig skulle væk hjemmefra var til Hjerpsted (Danmark) med min børnehave. Det var meget spændende, fordi vi hele tiden lavede pjat og ballade. Vi klatrede i træerne og hvad jeg elskede var, at vi fik monopoly penge, som vi kunne give til en af medarbejderne og så få lidt slik.

Sidste børnehavedag

Den sidste dag i børnehaven optrådte vi med et alfabet-stykke, hvor vi sang alfabetet på dansk. Derefter fik vi en mappe, hvor alle de ting vi havde oplevet i børnehaven var samlet. Så sagde jeg farvel til medarbejderne og gik hjem. Da jeg kom hjem var min mormor og morfar der, men også min Oma og Opa og jeg tror, der mærkede jeg for første gang, at jeg var dansk og tysk.



Min første skoledag

Da jeg endelig kom i en dansk skole kunne jeg ikke vente med at få en 'Schultüte'. Det var en dekoreret pappose, hvor man fik noget til skolen, men frem for alt fik man slik og det fik jeg rigeligt af. Efter første skoledag måtte jeg også ønske mig en restaurant, hvor vi kunne spise med mine bedsteforældre. Det var en af de dejligste dage jeg havde med danske og tyske traditioner.



Min første klassefart

Min første klassefart gik til Rendbjerg(Danmark). Her legede vi hele dagen lang på en klippe ved siden af det hus vi boede i, nogle gange gik vi ned til stranden, men hele tiden snakkede mine venner og jeg tysk sammen. Det var helt normalt, men hvis man nu tænker over det, så er det måske ikke så godt hele tiden at snakke tysk.



Nu er jeg i 8.klasse og har det sværere med at snakke dansk end tysk, men hvis vi skal lave nogle opgaver i grammatik, så er det nemmere på dansk end på tysk, så jeg tror jeg kan begge sprog, men tysk er nemmere, fordi jeg bruger sproget hele tiden.

Forveksling

Når man er lidt yngre er det ofte at man har problemer med at udtale ordene rigtigt. Det var også sådan ved mig. Men når man snakker dansk og tysk, så kan det også ske, at du sætter noget tysk ind i sætningen, mens du snakker dansk eller omvendt fx.

Havregryn

Da jeg var lille og spiste havregryn spurgte jeg, hvorfor det hedder havregryn hvis det er hvidt. (Havregryn lyder som havregrün, som betyder havregrøn)



Tandpasta

Da jeg fik tandpasta, som man ikke måtte synke sagde min mor til mig, at jeg ikke må synke, fordi der er flour i. Nogen dage senere sagde jeg til min far, at han ikke må synke det, fordi der er "Fliegen" i. (Flour lyder som fluer og da jeg snakker tysk med min far sagde jeg Fliegen.)

